

Martin Heyne bezorgde ons een fotocopie uit 11 mei 1978, die wij gaarne afdrucken :

Dorpslied voor Bussum

BUSSUM -- Bussum kent sinds kort haar eigen dorpslied. Dit is te danken aan Jules de Corte. Hij maakte het dorpslied voor de Tros, die op koninginnedag in Bussum het programma Toerjatoernee verzorgde. Tijdens de opname in het Spant zong Jules de Corte het lied in aanwezigheid van Bussums eerste burger. De tekst van het lied is als volgt:

Refrein:

Bussum, dat in vroegere tijd lang zo dicht niet aan Hilversum grensde,

Bussum, waarheen destijds vooral de wat meer welgestelden forensden,

Bussum, met het Spiegel, waarin je na jaren de weg pas kunt leren,

Bussum, lieve plek in het Gooi, nooit of nimmer genoeg te waarderen.

Waar de eeuwige vlam der tv jarenlang heeft gebrand,

Bussum, jij bent en jij blijft een onmisbaar juweel in ons land.

De tijd van de groei lijkt voor Bussum voorbij, dat valt niet te ontkennen.

Er is immers vrijwel geen ruimte meer vrij om nog nieuwbouw te plannen.

Men wil in het centrum van alles gaan doen, men is plannen aan het smeden.

Maar maak je niks wijs, het gaat toch om de poen, net als in andere dorpen en steden.

Refrein:

Er liggen problemen te kust en te kour, die niet weg zijn te praten.

Maar kom, geen getob en vooral geen gezeur; houdt de zon in de gaten.

Wij wensen oprecht, daar is geen twijfel aan, moge Bussum floreren.

Dat alles voor allen naar wens moge gaan, eerlijk, dat hopen wij zonder mankeren.

Bussum, dat in vroegere tijd lang zo dicht niet aan Hilversum grensde,

Bussum, waarheen destijds vooral de wat meer welgestelden forensden,

Bussum, met het Spiegel, waarin je na jaren de weg pas kunt leren,

Bussum, lieve plek in het Gooi, nooit of nimmer genoeg te waarderen.

Waar de eeuwige vlam der tv jarenlang heeft gebrand,

Bussum, jij bent en jij blijft een onmisbaar juweel in ons land.