



Maria / Koepelkerk
Brinklaan 42

- * Glas-in -lood ramen
- * Kruiswegstaties
- * Gebruiksvoorwerpen, kazuifels en monstransen
- * Choral evensong Za 16.00 uur
- * Orgelconcert Zo 16.00 uur



Verlosserkerk
H.A. Lorentzweg 59

- * Kerkelijke objecten
- * Fotopresentatie Bussumse kerken
- * Rondleidingen
- * Schilderijen Jehanne van Woerkom, thema Slavernij
- * Concert Za en Zo 13, 14 en 15 uur



Programma



Open Monumentendag

Bussum 14 en 15 september 12.00-16.00 uur



www.historischekringbussum.nl



Gemeentehuis
Brinklaan 35

- * Rondleiding door interieur, kunstobjecten, portretten burgemeesters en meer
- * Tentoonstelling Oude Raadhuis en Gemeentehuis
- * Trouwjurken uit het verleden
- * "Kinderburgemeester"



Palmkazerne-
Amersfoortsestraatweg 85a

- * Wandeling over terrein met gids, elk half uur vanaf 12:00 uur
- * Tentoonstelling historisch materiaal en foto's



Bussum, Kol. Palmkazerne, 1900-05

Open Monumentendag

Bussum 14 en 15 september 2013
12.00 -16.00 uur

MACHT en Pracht

Verlosserkerk
Maria/Koepelkerk
Gemeentehuis
Palmkazerne



www.historischekringbussum.nl

Open Monumentendag

Macht e' Pracht



Kunstwerk in de Verlosserkerk.

De brede baan onder staat symbool voor ons leven, onze wereld in nood. Er is een Christuskrus in verwerkt.

Links een staand kruis. De stralen van boven verbeelden de barmhartige God, die via het staande kruis uitkomst brengt.

(foto Klaas Oosterom)

De vijf glas-in-loodramen boven de ingang op de koorzolder in de Koepelkerk (1920/1921) aan de Brinklaan (waarvan ook de onderzijden te zien zijn als je vóór in de kerk staat) zijn uit 1927 en ontworpen door Lambert Lourijsen (1885-1950). Lourijsen was een kerkelijk kunstenaar; hij maakte ook ramen voor de St. Vituskerk en de kapel van het Majellaziekenhuis. Hij behoorde tot de kring waar ook de architect van deze kerk, Jos Cuypers, en kunstenaar Jan Toorop deel van uitmaakten. Op het gebrandschilderde glas staat een symmetrische voorstelling van het paradijs afgebeeld, met onderaan gestileerde bloemen en planten in frisse groene kleuren en zwierige sterrenlierten in warme kleuren erboven die bij het centrum uitkomen. In het centrum is de afbeelding van het kruis met het Griekse Christusmonogram XP te zien. (foto Klaas Oosterom)



Op 18 oktober 1939 betraden de eerste bewoners de Kolonel Palmkazerne, het 8e Depotbataljon uit Enkhuizen. Met het hijsen van de vlag werd de kazerne in gebruik genomen, feestelijkheden bleven door de mobilisatie achterwege. (coll. HKB)



Het bureau van burgemeester Van Suchtelen van de Haare in de kamer van wethouder Nen van Ramshorst.

(foto Jaap van Hassel)

Open Monumentendag