

OPEN MONUMENTENDAG 2015

GLAS-IN-LOOD IN BUSSUM

ZATERDAG 12 SEPTEMBER

www.historischekringbussum.nl



WANDELING DOOR HET CENTRUM



START BIJ: EERSTE BUSSUMSE GLASHANDEL

Eerst gaan we rechtsaf de Havenstraat in...

Stop bij nr. 35: Sigarenhandel Roks, originele winkelpui met glas-in-lood bovenramen. Interieur met glas-in-lood vitrines en originele inrichting. Van binnen te bekijken. Daarnaast, zelfde huizenblok en ramen nr. 35A: De Feesterie en nr. 37A hoek Landstraat: Masters Hairdesign, **alle ramen van binnen te bekijken.**

Terug naar Kapelstraat 4, 6 en 8 (ensemble G.J. Vos 1906). Stop bij nrs. 3 en 5 (schoenmaker) en daarna weer bij 12 en 12A, bovenlichten die ook van binnen te bekijken zijn. Stop bij nrs. 19, 21, 21b en c, fraaie Amsterdamse Schooleenheid. We lopen langs de nrs. 25, 27 en 29 en gaan even linksaf de Schoolstraat in. Stop bij nr. 1, origineel houten kozijn met fraaie horizontale bovenlichten (kapsalon), **ook van binnen te bekijken.**

We keren om en slaan rechtsaf de Kerkstraat in, Kerkstraat 15 (Ijssalon Irene) en nr. 9, lopen tot aan de rotonde

Huizerweg/Brinklaan. Linksaf over de rotonde, aan kerk-zijde de Brinklaan aflopen tot we tegenover de twee dubbele villa's op nrs. 120-122 en 128-30 staan.

Oversteken, op nr. 130 nog de originele bovenramen (Art Nouveau) in de erker, ongeveer 1910. Op nrs. 120/122 bovenramen en entree pui uit de jaren '30 (Nieuwe Bouwen, De Stijl). **We mogen op nr. 120 binnen kijken.**

We lopen langs die zijde de Brinklaan terug en stoppen bij Brinklaan 104/102 van Weg@Co, **waar we ook naar binnen kunnen.**

Het, niet origineel, wit geschilderde pand op de hoek van de Mariastraat is een voorbeeld van Amsterdamse School met gebogen bovenramen op de eerste verdieping en baksteenornamenten, zo typerend voor de stijl.

We slaan linksaf de Mariastraat in en staan stil op de puntige hoek van de Krijnenweg 5-15, voorbeeld van de late (verzakelijke) Amsterdamse School met mooie bovenramen, waarvan het

rijtje door één reclamebord wordt verstoord.

We steken over rechtsaf de Herenstraat in naar Café-restaurant Bel Ami, fraai gerestaureerd pand met zowel binnen en buiten veel origineel glas-in-lood, voor een groot deel opnieuw aangebracht, deels gerestaureerd. Wil je de ramen van binnen zien, dan moet je wat verteren, wat bijzonder is aan te bevelen.

We lopen door, langs de Inktshop op nr. 70, even binnen kijken, door langs DeliFrance, zonder zichtbaar glas, maar wel een fraai huizenblok in de stijl van de Amsterdamse School, steken het kruispunt over naar het Restaurant Bijna Thuis, met ook weer **van binnenuit mooie zichtbare bovenramen.** Bijna Thuis heet je van harte welkom voor een drankje en/of hapje.

Het "toetje" van de wandeling is de Maria of Koepelkerk, Brinklaan 40, met een schat aan religieus glas-in-lood **Open voor publiek.**

EINDE WANDELING

ZIJWEG VOOR DE LIEFHEBBER: DE HUIZERWEG

Huizerweg 16 en 22 (Petit Clos en Udi's Goodies), twee winkels in fraai bouwblok 20er jaren met grote glas-in-lood bovenramen.

Nr. 24 (Hifi-winkel) en nr. 26 (Thomas fietsen), stalen bovenramen met glas-in-lood ruitjes.

Verder op: Nr. 72, Café De Viersprong. Met sfeervol 'gezeefd' licht van grote glas-in-lood bovenramen. Waar is het mooier om te bijlarten?



OPEN MONUMENTENDAG 2015

GLAS-IN-LOOD IN BUSSUM

WANDELKAART

