

# De viering van het reger

Eric Bor

Het vijftienvijftigjarig regeringsjubileum in 1923 was in heel Nederland aanleiding voor groots opgezette feesten. Ook Bussum pakte uit met een feestprogramma van drie dagen dat klonk als een klok.



Erepoort bij de Nassaulaan

## Versieringen

Aan de bewoners van alle buurten was gevraagd tijdens de feestdagen hun buurt op te vrolijken met versieringen en elektrische verlichtingen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven, al meldde het buurtcomité van Spiegel-Midden dat het afzag van versieringen omdat de buurt al mooi genoeg was. Deze buurt pakte echter des te meer uit met verlichtingen, die door hun medebewoner architect Johan Camman vakkundig werden aangebracht.

## Rondrit

Op de avond van 29 augustus werden de buurten tijdens een rondrit met auto's door de besturen van de feestcommissie en versieringscommissie tezamen bezichtigd. Langs het parcours stonden op verschil-



Het verlichte huis van P.H. Kok aan Brinklaan 8o

# ingsjubileum in Bussum

lende punten dichte rijen belangstellenden. Op verscheidene plaatsen werd die be- zichtiging met muziek opgeluisterd. Als de stoet even stopte om naar een mooie ver- siering of verlichting te kijken, sprak vaak een lid van het betreffende buurtcomité enkele woorden tot de feestcommissie, die stevast door de erevoorzitter van de feestcommissie, burgemeester De Bordes, of door de voorzitter, notaris Scheffelaar Klots, werden beantwoord met lovende woorden voor de aangebrachte versierin- gen. In de feesttent op de Brink speelde de hele avond harmonie Crescendo.

## Tweede dag

Op 30 augustus toog men 's ochtends in optocht naar het nieuwe, in april 1923 geopende sportterrein aan de Meerweg, voorafgegaan door het fanfarekorps van de Nieuwe Amsterdamsche Orkestvereeni- ging. De hele dag vonden er op de velden sportwedstrijden en volksspelen plaats.

Om 11.30 uur zongen de kinderen van R.K. Volkszang op de Brink en om 14.00 uur waren er schietwedstrijden vanaf 15 meter afstand. Om 15.00 uur was er een bloemencorso door Bussum. Voorop met bloemen versierde rijwielen met verklede kinderen, daarachter in bloemen getooide auto's en tot slot drie rijtuigen: een Ham- burger Postkoets met daarin zes dames in de klederdracht van weleer, daarachter een *mailcoach* uit de tijd van Dickens met meisjes in bijpassende kostuums en ach- teraan een wagen met jongens en meisjes uit Huizen, Laren en Blaricum. Om 16.30 uur volgde een zanguitvoering op de Brink door ongeveer 150 zangers en 's avonds was er op de Brink muziek van de Nieuwe Amsterdamsche Orkestvereniging.

## Derde dag

De derde dag was er vooral veel muziek. 's Ochtends was er na toespraken van de heer Scheffelaar Klots en van de burge-



Het personeel van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf (GEB) bij de versiering bij villa Schoonoord hoek Kerkstraat- Nieuwstraat



De praalwagen van de  
Bussumse Schilder-  
patroonsvereniging



Optocht door de  
Brinklaan, rechts de  
eerste ziekenauto van  
de Majellastichting

meester kinderzang voor het gemeentehuis, 's middags een optocht waarin tal van verenigingen acte de presence gaven en die uitmondde in een bloemenhulde aan koningin Wilhelmina. Daarna was er zowel

's middags als 's avonds een optreden van harmonie Crescendo op de Brink. De dag werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Fransche Kampheide.