



Routebeschrijving

De route is ruim 6 kilometer lang en rustig lopend duurt de wandeling drie uur, zeker als u hier en daar via uw telefoon nog een fragment wil terugkijken of de extra informatie wilt lezen. Uiteraard kunt u ook de fiets nemen, maar op sommige stukken moet u dan wel met de fiets aan de hand lopen, zoals in de Nassaulaan en in het Wim de Bie-tunneltje.



Startpunt is de hoofdingang van station Naarden Bussum aan het Stationsplein.

1. Stationsplein - Fietsenstalling Naarden-Bussum

We gaan meteen links naar de rechter zijvleugel van het station.

Tussen alle fietsen op die plek sprak Wim de Bie als tandemactivist Jan de Goei de tv-kijker toe.

[01 Stationsplein - Fietsenstalling Naarden-Bussum \(historischekringbussum.nl\)](http://historischekringbussum.nl)



2. 'Moskee' - Comeniuslaan 10 Naarden

We vervolgen onze weg tegenover het station en gaan links de Albrechtlaan in.

Na een flauwe bocht gaan we rechtsaf de Comeniuslaan in.

Daar zien we aan onze linkerhand op nr. 10 een 'moskee'!

Hier zijn scènes opgenomen met de zusjes Jet en Koosje Veenendaal en meneer Pamuk.

[02 Moskee - Comeniuslaan 10 Naarden \(historischekringbussum.nl\)](http://historischekringbussum.nl)



3. Voormalige banketbakkerij Olsthoorn -Brinklaan 20A

Even verderop gaan we rechtsaf de Mecklenburglaan in.

We nemen de eerste straat links, Prins Hendriklaan. Die komt uit op een groot kruispunt.

Bij het stoplicht steken we rechtdoor over en dan zijn we op de Brinklaan.

Iets verderop aan onze rechterhand is nr. 20A, vroeger banketbakkerij Olsthoorn, nu een winkel van een goudsmid.

Dit is de locatie van de beroemde moorkop (Morekop) scene.

[03 Voormalige banketbakkerij Olsthoorn -Brinklaan 20A \(historischekringbussum.nl\)](http://historischekringbussum.nl)



4. Brinklaan 35 -voormalig gemeentehuis Bussum (Nu gemeentehuis Gooise Meren)

We vervolgen de Brinklaan

en zien dan links aan de overkant het gemeentehuis, nr. 35.

We steken bij de rotonde over en lopen het parkeerterrein met het carillon op.

Scene Het Homohuwelijk

[04 Brinklaan 35 -voormalig gemeentehuis Bussum \(historischedringbussum.nl\)](http://historischedringbussum.nl)



5. Voormalige Bonbonnerie Tönis – Kerkstraat 30

We steken de weg (Nieuwe Raadhuisstraat) over en lopen via de poort onder het appartementengebouw Palladium over het Wilhelminaplantsoen tot we bij de Wilhelminafontein bij de Havenstraat uitkomen. Hier linksaf en even verder de eerste straat rechts, de Kapelstraat.

Deze winkel- en terrassenstraat komt verderop uit op de Kerkstraat.

We gaan linksaf de Kerkstraat in en steken via het zebrapad bij de rotonde over en gaan meteen naar rechts.

We komen langs nr. 30A, de vroegere Bonbonnerie Tönis, waar De Vieze Man proefbonbonnetjes nuttigt.

[05 Voormalige Bonbonnerie Tönis – Kerkstraat 30 \(historischedringbussum.nl\)](http://historischedringbussum.nl)



6. Winkelstraat - Nassaulaan

We vervolgen onze weg naar de Brinklaan.

Bij de rotonde slaan we rechtsaf.

Aan de overkant zien we achtereenvolgens het restaurant De Rozenboom/Bel-Ami en Klooster/Pensionaat Mariënborg.

Een eindje verderop gaan we linksaf een winkelstraat in, de Nassaulaan.

Hier zijn vele scènes opgenomen o.a. die met moeder en zoon Carla en Frank van Putten en oud-leraar Duits Otto den Beste.

[06 Winkelstraat - Nassaulaan \(historischedringbussum.nl\)](http://historischedringbussum.nl)



7. Boekhandel LOS – Nassaulaan 33

Bijna aan het eind van de Nassaulaan, links op nr. 33 is boekhandel LOS gevestigd.

Scene met Koot en Bie en Gerrit Komrij tijdens een signeersessie van de schrijver.

[07 Boekhandel LOS – Nassaulaan 33 \(historischedkringbussum.nl\)](http://historischedkringbussum.nl)



8. Vroeger urinoir – aan de rechterkant voor de spoorwegovergang (centrumzijde)

Langs de bloemenkraam lopen we naar de spoorwegovergang Meerweg.

Rechts van de overweg stond het urinoir van Dirk.

[08 Vroeger urinoir – spoorwegovergang centrumzijde \(historischedkringbussum.nl\)](http://historischedkringbussum.nl)



9. Wim de Bie-tunneltje – tussen Nassaulaan en Spiegelstraat

We keren op onze schreden terug en lopen de voetgangerstunnel in die sinds kort de naam Wim de Bie draagt.

De tunnel was meerdere keren het decor van scènes in afleveringen van het satirische tv-programma Keek op de Week

[09 Wim de Bie-tunneltje \(historischedkringbussum.nl\)](http://historischedkringbussum.nl)



10. Spiegelstraat – winkelstraat

We komen uit op de Spiegelstraat waar we linksaf slaan.

Hier joeg de 'joggende vandaal' (van Kooten) doorheen.

[10 Spiegelstraat – winkelstraat \(historischedkringbussum.nl\)](http://historischedkringbussum.nl)



11. Voormalig kerkje – Iepenlaan 6

Aan het einde van de straat stuiten we op Café De Koperen Kraan aan de Herenstraat. Hier nemen we de weg die er pal rechts langs loopt, de Iepenlaan.

We zien op nr. 6 het (voormalige) kerkje, waar Dirk een kerstmaal genoot.

[11 Voormalig kerkje – Iepenlaan 6 \(historischedingbussum.nl\)](http://historischedingbussum.nl)



12. Villa Frisia – Beerensteinerlaan 24

Even verderop rechts, de Beerensteinerlaan.

Over 150 m zien we op nr. 24 Villa Frisia, op de hoek van de Nieuwe Hilversumseweg, de Eikenlaan en de Beerensteinerlaan.

In deze villa vonden Van Kooten en De Bie een tijdlang onderdak om te werken aan hun satirische programma's.

[12 Villa Frisia – Beerensteinerlaan 24 \(historischedingbussum.nl\)](http://historischedingbussum.nl)



13. Kom van Biegel – Parklaan 2

Als we onze weg vervolgen komen we even verderop bij de Kom van Biegel aan de Parklaan.

Scene met Oud-leraar Duits Otto den Beste

[13 Kom van Biegel – Parklaan 2 \(historischedingbussum.nl\)](http://historischedingbussum.nl)



14. Vroeger woonhuis van Wim de Bie – P.J. Lomanplein 8

We lopen bijna 2 km over de Parklaan tot aan de kruising met de Graaf Wichmanlaan.

Daar slaan we linksaf de Gudelalaan in.

Aan het eind even rechts, en dan bevinden we ons op het P.J. Lomanplein.



Op het P.J.Lomanplein 8 woonde Wim de Bie meer dan dertig jaar en hier ontstonden veel van zijn legendarische tv-personages

[14 Vroeger woonhuis van Wim de Bie – P.J. Lomanplein 8 \(historischekringbussum.nl\)](http://historischekringbussum.nl)

15. Studio Concordia – Graaf Wichmanlaan 46

We gaan rechtsaf de Laan van Suchtelen van de Haare in. Als we die uitlopen komen we bij de Slochterenlaan.

We gaan daar rechtsaf en laten het station links liggen. De eerste weg rechts is de Graaf Wichmanlaan.

En daar zien we aan de linkerkant het beroemde gebouw Concordia liggen.

Koot en Bie maakten veel gebruik van deze legendarische studio. Onder meer voor de programma's van het Simplisties Verbond.

[15 Studio Concordia – Graaf Wichmanlaan 46 \(historischekringbussum.nl\)](http://historischekringbussum.nl)



16. Flatwoningen Oranjepark.

We lopen verder over de Graaf Wichmanlaan tot aan de Nieuwe 's Gravelandseweg.

Daar slaan we links af, en al snel lopen we met een grote bocht langs de flatgebouwen van het Oranjepark.

Hier werd de scene opgenomen van Ton van der Kop, de prullewacht.

[16 Flatwoningen Oranjepark \(historischekringbussum.nl\)](http://historischekringbussum.nl)



Even verderop zien we de westelijke ingang van station Naarden Bussum, het eindpunt van deze route.

