

RESTAURANT IN EEUWENOUDE PAND

De Poort van Muiden

Wie bij het lezen van de titel denkt aan een poort om Muiden binnen te gaan, komt bedrogen uit. Het is een restaurant aan het begin van de Amsterdamsestraat. De meeste Muidenaren kennen het als De Klensput, de vorige naam van het etablissement.

Een klensput is een put waarin gefilterd water werd opgevangen zodat het als drinkwater kon worden gebruikt. Regenwater kwam via de dakgoten in een bak met schoon grof zand waarin het vuil werd vastgehouden, waarna het gefilterde water in de klensput druppelde. Bij de verbouwing van het pand tot restaurant in 1979 werd een klensput aangetroffen en verwijderd, waarna het restaurant ernaar werd vernoemd.

Herberg

Het is een heel oud pand. De eerste eigenaar, Aart Tijmen Langen, verkocht het huis, gelegen aan de Poortelaan, in 1663 aan Claes Arentszoon, onder restrictie 'zon-

der daarin te mogen tappen'. De voorwaarde niet te mogen tappen moet wel betekenen dat het pand een herberg was. De Poortelaan, die liep vanaf de plek waar nu Garage Kooy zit naar de Amsterdamse Poort, werd na 1640 aangelegd. In 1729 was er sprake van een woonhuis en een werkhuis met grond en erf. In 1752 staat in het verpondingsregister de wagenmaker Cornelis Cousijnse als eigenaar. De Poortelaan heette toen inmiddels Amsterdamsestraat.

Nieuwbouw

Omdat men vanaf 1850 rekening hield met een Pruisische inval in Nederland, versterkte men de fortificaties en de poorten: de Keetpoort, de Weesperpoort en de Naarderpoort. Hiervoor was personeel nodig en dat moest worden ondergebracht. Het pand werd in 1855 verkocht aan het Koninkrijk der Nederlanden. Alle opstallen werden gesloopt en tekening en bestek voor nieuwbouw werden in november 1855 goedgekeurd. Op de tekening wordt het nieuwe



■ De Poort van Muiden nu.

pand Het Wachthuis genoemd. Er is een volledige woning getekend met buiten een 'klensbak' en tegen de vestingwal een 'waschplaats en een dubbele buitenprivaat'. Bij het gereedkomen van de vestingwerken verdwenen de arbeiders en werden de wasplaats en het privaat gesloopt. Vermoedelijk bleef de opzichter er wonen.

Domeinen het pand, eerst aan Jan van Eijk en later aan Gerrit van der Weijden. Gerrit verbouwde het pand inwendig zodat hij er kamers kon verhuren. In 1979 verkocht hij het pand aan Hans Paardekooper. Deze verbouwde het pand ingrijpend (waarbij de klensput tevoorschijn kwam) en maakte er een restaurant van. Het uiterlijk van het neoklassieke pand met gemetselde bogen

mocht niet worden aangetast, omdat het een rijksmonument is. De naam is toen veranderd in De Klensput. In 2011 werd het Eten in Muiden en sinds 2016 is het een Indonesisch restaurant met de naam De Poort van Muiden.

Bron:

Villa Amuda december 1999

Ayla Blüm



■ Ansichtkaart uit 1900: Amsterdamsestraat gezien vanaf de poort.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



In je mooiste kleren naar het strand

Was het een gewone (zij het wat frissige) stranddag, of was er iets speciaals waardoor men op de been was? Deze Ansichtkaart dateert uit het begin van de vorige eeuw. Muiderberg, met z'n ondiepe Zuidoostkust en mooie zandstrand, was in die jaren dé badplaats van Amsterdam. In de beeldbank op onze website www.gooienvchthistorisch.nl zijn nog veel meer oude strandgezichten te vinden.

UIT DE COLLECTIE VAN STICHTING MONUMENTAAL EN HISTORISCH

De meeste Muidenaren kennen het als De Klensput, de vorige naam van het etablissement.

20ste eeuw

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog woonde de fortwachter van Fort Diemerdam, Levert Ymker, er. Ymker was de opa van Taake Renema, die er met zijn ouders en zussen en broers heeft gewoond voordat het gezin in 1947 naar de Julianastraat verhuisde. Na hun vertrek verkocht



■ Hans Paardekooper verbouwt het pand in 1979.



■ Kadasterkaart uit 1836: kavel 27 direct naast de Amsterdamse Poort.



■ Plan voor een wachthuis aan de Amsterdamse Poort uit 1855.