



‘KRITIESE’ WANDEL- EN FIETSTOCHT VAN 45 JAAR GELEDEN

Mooi Bussum?

Een boekje met de naam ‘Mooi Bussum?’, uitgegeven op grauw papier en in de alternatieve spelling uit die tijd maakt duidelijk hoe de jongeren van de PSP-afdeling Bussum/Naarden in 1979 naar hun dorp keken.

Zij beschrijven een wandel- en fietstocht door het centrum en buitenwijken en leggen Bussum en de Bussumers langs de meetlat. Uiteraard zonder auteursnamen, want zij vormden een collectief. Hieronder een keuze uit dit boekje.

Fragmenten uit ‘Een beknopte geschiedenis’

‘Met de komst van de kapitalisten in Bussum in de lommerrijke vilawijken kwam er ook een ander soort import: schilders, schrijvers en dichters. En rond 1900 kreeg het socialisme steeds meer aanhang in die kringen. Met het

gevolg dat ook socialistische kunstenaars zich vestigden in o.a. Bussum. De twee bekendsten zijn zonder twijfel Herman Gorter en Frederik van Eeden.’

Fragmenten uit ‘Wandelen door het centrum’

Voor het gemeentehuis met de rug naar de Brinklaan: ‘Dit gemeentehuis is een blok beton, weliswaar bedekt met een laagje natuursteen. Tekenend voor het beleid wat sinds jaar en dag in Bussum wordt gevoerd’.

Vanaf de Brinklaan de Nassaulaan in: ‘Dit is dé winkelstraat van Bussum. Jarenlang is geprobeerd deze straat autovrij te krijgen. Maar vooral de winkelmagnaat Warmolts wist dit tijdenlang tegen te houden. U ziet dat de straat nu toegankelijk is in één richting voor auto’s. Voor fietsers is het verboden. De voetgangers



■ Voorzijde boekje 25 jaar PSP in Bussum.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET GEMEENTEARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Oud familieportret

We zien het gezin van de Bussumse schilder Jan van den Berg (1874-1958) en diens vrouw Anna Maria Lutgenau (1873-1962). Anna's moeder, Maria Sibilla Maessen (rechts op de foto), woonde in bij het gezin. Maria Sibilla was van beroep baker (kraamverzorgster) en porster. Een porster (of porder) ging langs deuren of ramen om mensen te wekken in de tijd dat er nog geen wekker was!

FOTO: COLLECTIE LANGMEIJER



■ De nota over het Majellaziekenhuis van de PSP.

hebben gelukkig veel meer ruimte gekregen maar moeten toch opzij voor iedere auto. Nog steeds een rare situatie’.

Vanuit de Veerstraat richting Brinklaan: ‘Aan de overkant ziet u een stuk land braak liggen (nu bibliotheek). Hier stond van 1971 tot 1975 de Bussumse Wereldwinkel. Een verkooppunt van 3de wereld artikelen en lektuur over

‘Een werklozenproject, bedacht door de regering Colijn’

het onrecht in de wereld. Om zo de bevolking mondiaal denken en solidair handelen met de verdrukten bij te brengen. U ziet daar de in 1979 geopende ‘miljeuwinkel’. Dit is ook het kantoor van ‘Greenpeace’, de vereniging die zich o.a. bezighoudt met de bescherming van zeehonden en walvissen. Maar ook voor informatie over zonne-energie kunt u hier terecht’.

Fragmenten uit ‘In het zadel door Bussum’

Bij de Bilderdijklaan: ‘Het plantsoen, het Willem Bilderdijkplantsoen, is aangelegd in de 30-er jaren. Het was een werklozenproject, bedacht door de regering Colijn. De arbeidsomstandigheden waren zeer slecht, het loon daalde onder het ‘etisch minimum’ dat in die tijd gold’.

Bij De Peppels: ‘U bevindt zich nu in het enige Bussumse buurtje waar zo iets als een woonerf is: verkeersdrempels, afwisselend wegprofiel, groen en speelvoorzieningen. In 1975 heeft het be-

wonerscomité een hardnekkige strijd moeten voeren om doorgaand verkeer uit hun straten te weren en het woonerf aangelegd te krijgen. Een voorbeeld voor andere buurten!’.

In het Spiegel: ‘U staat voor het nieuwbouw-gedeelte van de Majella, in gebruik genomen in 1965. Het Majella ziekenhuis is een uitstekend functionerend ziekenhuis met 242 bedden, een groot aantal specialismen en uitstekend verplegend personeel. Er zijn echter plannen om in Gooi-Noord één ziekenhuis te bouwen en de 4 huidige ziekenhuizen te sluiten. Tegen deze plannen wordt al jaren actie gevoerd door de werkgroep ‘Streekziekenhuis Gooi-Nooit’.

Bij het nog steeds bestaande weetje bij het spoor: ‘Als de groothedswaanzin van het kollege van B&W niet getemperd wordt door de gemeenteraad en een aktievoerende bevolking, moet hier

een tunnel onder het spoor door komen. Op de plaats waar nu de 2 huizen staan en de pony's grazen’.

Bij de Bendorpfabriek: ‘In 1884 werd deze fabriek door de familie Bendorp gesticht. Sindsdien waart vaak een weee cacaogeur door Bussum. Door vele protesten vanuit de buurt werd Bendorp genoodzaakt maatregelen te treffen om de lawaai-, stank- en stofoverlast te doen verminderen. In 1973 werd Bendorp opgekocht door multinational Unilever. De familie Bendorp werd er vele miljoenen rijker van. De arbeiders mochten blij zijn dat ze konden blijven werken...’

Bron:

‘Mooi Bussum?’ Een ‘politieke’ wandel- en fietsroute door Bussum. PSP afd. Bussum/Naarden 1979.

Klaas Oosterom



■ Het boekje ‘Mooi Bussum?’.



■ De Wereldwinkel aan de Brinklaan.