



‘UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM’

Nieuwe verhalenbundel van Historische Kring Bussum

Leden van de Historische kring Bussum drongen er al langer op aan: verzamel de verhalen die wekelijks in BussumsNieuws verschijnen nu eens in een boekje, zodat ze niet met het oud papier in de vergetelheid verdwijnen. Dat boekje is er nu. Deze week verschijnt bij uitgeverij Enter ‘Uit de historie van Bussum’, een selectie van de artikelen die tussen oktober 2020 en september 2022 verschenen in de historische rubriek van Historische Kring Bussum in BussumsNieuws (en NaarderNieuws en MuiderNieuws).

Van de prehistorie tot de dag van gisteren

De artikelen zijn geschreven door Hans Jonker, Gerard Langemeijer, Klaas Oosterom, Nol Verhagen en vooral Eric Bor. Ze zijn chronologisch geordend en waar nodig bewerkt en geactualiseerd en behandelen onderwerpen die uiteenlopen van de prehistorie tot de dag van gisteren. Bussum, een nietig boerendorpje, dat zich in de zestiende eeuw genoodzaakt zag van hoog naar laag te verhuizen, maar dat pas echt tot bloei kwam door de



■ Simon Veer met de dochter van zijn huishoudster (tekening Gerard Langemeijer).

komst van de Oosterspoorweg, dit jaar precies 150 jaar geleden. Bussum, dat zich ruim 200 jaar geleden met pijn en moeite wist los te maken van de grote buur Naarden, en dat 200 jaar later met de vroegere boeman (en met Muider en Muiderberg) fuseerde tot Gooise Meren.

De kapitein die in villa Delta woonde

Simon Veer komt langs, de kapitein die in Villa Delta woonde en die de Veerstraat zijn naam gaf. We strijken neer bij herberg De Orangeboom, die eeuwenlang het centrum van Bussum aan de Brink markeerde en die wij nu kennen

als Restaurant Bel Ami. En niet te vergeten bij Café Delta, later The Corner, op de hoek van de Veerstraat en de Brinklaan, ongeveer op de plek waar nu McDonalds zit. En om in de horeca-sfeer te blijven: bij de populaire pleisterplaats De Gooische Boer, op de hoek van de Huizerweg en de Amersfoortsestraatweg, te bereiken met de Gooische Stoomtram en geliefd doelwit van uitstapjes en schoolreisjes. Totdat er een snelweg voor de deur kwam.

De Bussumse architecten

Maar we ontmoeten ook de architecten van Bussum, zoals Karel de Bazel, die bijvoorbeeld het rode arbeiderswijkje in de Godelindebuurt bouwde, Cornelis Kruisweg, die ons onder veel meer de eerste openbare bibliotheek aan de Generaal de la Reijlaan naliet, vader Johan Everts, die het fraaie oude raadhuis en de Algemene Begraafplaats van Bussum, maar ook het stratenplan van het Prins Hendrikpark ontwierp, zoon Herman Everts, die voor de Katholieke Woningbouwvereniging St.-Jozeph de huizen aan de Koopweg tekende, en Willem Bauer, de architect van Walden, die onder andere voor Jo van Gogh-Bonger de villa aan de Regentesselaan bouwde, die enkele jaren geleden van de sloop werd gered.



■ De Gooische Boer in 1905.



■ Regentesselaan 39, de villa voor Jo van Gogh-Bonger

Voor Sinterklaas of Kerstmis

Dit en veel meer komt aan de orde in dit mooi geïllustreerde boekje dat iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ons dorp

met Sinterklaas of Kerstmis cadeau wil krijgen – of geven. Het boekje is vanaf vrijdagmiddag aanstaande voor € 19,95 verkrijgbaar bij boekhandel Los in Bussum.



■ Het uitzicht uit herberg De Orangeboom in 1784, getekend door Stefan Goblé en ingekleurd door Gerard Langemeijer.



■ Het oude raadhuis aan de Brinklaan.